

Έρευνα: Το 68,9% λέει ναι στα μέτρα για την οικονομία

Αναγκαία τα μέτρα για το 86,4% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και για το 57,2% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας

Του Τριαντάφυλλου Δραβαλιάρη



Η αίσθηση του εθνικού κινδύνου υπό τον φόβο κατάρρευσης της οικονομίας, αφυπνίζει το ένστικτο αυτοσυντήρησης των πολιτών, οι οποίοι προσφέρουν μια απροσδόκητα (;) ισχυρή στήριξη στα μέτρα της κυβέρνησης και εκδηλώνουν ετοιμότητα για θυσίες. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που αποκωδικοποιεί πανελλαδική έρευνα της κοινής γνώμης που πραγματοποίησε η METRON ANALYSIS για λογαριασμό της «Ημερησίας του Σαββάτου».

Παρά τον αντιδημοφιλή χαρακτήρα των μέτρων διάσωσης της οικονομίας που ανακοίνωσε πρόσφατα με διάγγελμα του ο πρωθυπουργός, περίπου επτά στους δέκα πολίτες τα χαρακτηρίζουν αναγκαία (68,9%) και μόλις 23,6% υπερβολικά. Μάλιστα ένα ποσοστό 50,2% τα προσλαμβάνει ως δίκαια, έναντι 41,1% που τα κρίνει άδικα. Πρόκειται ασφαλώς για εντυπωσιακό εύρημα όταν τα μέτρα οδηγούν σε απομείωση εισοδημάτων για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.

Ο Γ. Παπανδρέου βρίσκει μια εκπληκτική υποστήριξη από τους ψηφοφόρους του κόμματός του (αναγκαία τα μέτρα λέει το 86,4%, δίκαια το 73%, αποτελεσματικά το 62,7%). Αλλά και οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. τα χαρακτηρίζουν αναγκαία σε ποσοστό 57,2%. Αναγκαία σε ποσοστό 63,1% τα αξιολογούν και όσοι αυτοχαρακτηρίζονται αριστεροί, γεγονός που δείχνει το χάσμα μεταξύ του γενικευμένου απορριπτικού λόγου της ηγεσίας της Αριστεράς και της έλλογης αγωνίας των οπαδών της. Συναισθανόμενοι οι πολίτες το μέγεθος του κινδύνου -έχουμε κρίση λέει το 48,4% και κίνδυνο χρεοκοπίας το 36,5%- φέρονται διατεθειμένοι να κάνουν θυσίες για τη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών.



Κοινωνική ισορροπία

«Σίγουρα και μάλλον ναι» απαντά το 58,3%, «σίγουρα και μάλλον όχι» το 39,6% διαμορφώνοντας μια ευνοϊκή κοινωνική ισορροπία 6:10. Μάλιστα οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ετοιμότητα για θυσίες σε ποσοστό 71,4% και της Ν.Δ. 52,5%. Η διαθεσιμότητα για θυσίες συνιστά πλειοψηφικό ρεύμα σε όλες ανεξάρτητα τις πολιτικές κατηγοριοποιήσεις. 55% οι αριστεροί, 74,7% οι κεντροαριστεροί, 69,9% οι κεντρώοι, 55,4% οι κεντροδεξιοί, 53,1% οι δεξιοί.

Το ίδιο εύρημα επαληθεύεται και σε όλες ανεξαρτήτως τις ηλικίες από 18 ετών έως 65 και άνω αλλά και στα κοινωνικά στρώματα με χλωμή και εξηγήσιμη εξαίρεση τους εργάτες (48,8%). «Ναι και μάλλον ναι» για θυσίες λέει το 62,3% της μεσαίας και ανώτερης τάξης, το 58,9% των μικρομεσαίων και το 56,1% των αγροτών. Την υποστηρικτική του στάση στα μέτρα για την οικονομία κεφαλαιοποιεί πολιτικά ο Α. Σαμαράς, καθώς κρίνεται θετικά η στάση του από το 62,6% του συνόλου των ψηφοφόρων (76,6% από τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. και 64,8% από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ). Πολιτικά κέρδη εισπράττει και ο Γ. Καρατζαφέρης με θετικές κρίσεις 58,2%. Αντιθέτως η κ. Παπαρήγα κάνει ρεκόρ αρνητικών κρίσεων (87,5%) ακολουθούμενη από τον Αλ. Τσίπρα (78,3%).

Συμπεριληπτικά η οικονομική κρίση και οι πολιτικές αντιμετώπισής της αναδεικνύονται σε κομβικό σημείο των πολιτικών εξελίξεων και των κοινωνικών διεργασιών. Ηγέτες και κόμματα «σημαδεύονται» από τη στάση τους και οι πολίτες ανακαλύπτουν την έννοια της συνευθύνης, καθώς έρχεται το τέλος των ψευδαισθήσεων που χαρακτήρισε -με όποιες φωτεινές περιόδους- το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μετά τη Μεταπολίτευση. Είναι στο χέρι των πολιτικών, πρωτίστως της κυβέρνησης, να την καλλιεργήσουν και να την εδραιώσουν επιτυγχάνοντας το ιδανικό μείγμα πολιτικής. Να συνδυάσουν την αποφασιστικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη και την αποκατάσταση της πολιτικής εμπιστοσύνης.